

## INHOUDSOPGAVE

VAN DE REDACTIE  
AAN ONZE ZIEKEN  
AAN ONZE JARIGEN  
INLOOPMORGEN  
ZESTIGJARIGE KBO LICHTENVOORDE  
ONTMOETINGSMORGEN IN PAROCHIECENTRUM  
ZEVENDAAGSE REIS 2012  
OP DE KOFFIE BIJ...  
YOGALES  
ZELFREDZAAMHEID TECHNIEK  
LOESJE WAS IN LICHTENVOORDE  
OP VERHAAL KOMEN  
DITJES & DATJES  
BEZOEK FLORIADE  
ELKE VERJAARDAG HEEFT ZIJN LEUKE KANTEN  
W & W  
COLOFON

*NEEMT U EENS EEN KIJKJE OP*  
**[www.kbolichtenvoorde.nl](http://www.kbolichtenvoorde.nl)**  
*ZIE OOK KBO-CENTRAAL IN DE ELNA*

## MAANDAGENDA

4 JUN	VIJFDAAGSE REIS
5 JUNI	ONTMOETINGSMORGEN PAROCHIECENTRUM
7 JUNI	PROEFLES YOGA
14 JUNI	SCHRIJVEN PROBEREN?
20 JUNI	AVONDVIERDAAGSE

## VAN DE REDACTIE

Gaat de tijd voor u ook zo snel? Je hebt het ene artikel voor de KBO Mededelingen nog niet af of je kunt al weer aan het andere beginnen. Niet dat ik dat erg vind hoor. Heel vaak schiet me op de raarste momenten iets te binnen en dat schrijf ik dan snel op. Ik heb ook overal in huis kleine blaadjes liggen. Ook naast mijn bed. Want als ik het niet direct opschrijf, ben ik het 's morgens al weer vergeten; alles wordt slechter, alleen het vergeten wordt beter. We hebben deze keer weer verschillende artikelen over allerlei onderwerpen. Ik wil u dan ook veel leesplezier wensen met onze nieuwe KBO Mededelingen.

De redactie

## AAN ONZE ZIEKEN **troost**

Op het moment dat ik dit schrijf, sta ik op het punt om naar Lourdes te gaan, samen met een tante van mij. Twee jaar geleden ben ik er ook geweest en het was voor mij een zeer bijzondere ervaring. De mensen gaan er om verschillende redenen naar toe. De een gaat om te bedanken, de ander om er troost te vinden. Je ziet er ook veel zieke mensen. En als ik dat zo zie, ben ik blij dat ik mijn eigen rugzakje weer mee kan nemen. Deze keer heb ik me voorgenomen om ook een kaars op te steken voor alle zieke mensen binnen de KBO. Ik wens u de komende tijd weer heel veel sterkte toe en weet dat ik aan u denk in Lourdes.



Ans Vonhof

## AAN ONZE JARIGEN **nieuw leven**

Wat lijkt het me heerlijk om in de lente jarig te zijn. Alles begint weer opnieuw te leven. De bloemen gaan bloeien, de bomen en struiken lopen weer uit. Er worden jonge dieren geboren. De koeien komen voor het eerst buiten en maken vrolijke sprongen. Het blijft 's avonds al langer licht. Veel om je op te verheugen. En dan ben je

nog jarig ook. Misschien kun je wel gezellig in de tuin zitten met de familie en vrienden. Er zijn genoeg mooie dingen om je op te verheugen. Ik wil iedereen die in deze mooie lentetijd jarig is dan ook van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen.

Ans Vonhof

## **INLOOPMORGEN terugblik**

Deze keer kwam Antoon Driessen ons met een bezoek vereren. Na een introductie door mevrouw Joke Otte kwam Antoon met enkele dialectverhalen. Op zijn bekende manier wist hij de mensen te boeien. Hij werd dan ook na afloop gevraagd of hij in de toekomst opnieuw aan een inloopmorgen wilde meewerken. Dat wilde hij graag doen. Graag wil ik nog een keer wijzen op het kopje KBO Centraal in de Elna. Hier staan de speciale inloopmorgens altijd vermeld. U bent altijd van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie te komen luisteren en gezellig met elkaar te kletsen.

Ans Vonhof

## **ZESTIGJARIGE KBO LICHTENVOORDE een feestelijke algemene ledenvergadering**

Op woensdag 25 april druppelden om 13.00 uur de eerst KBO leden "De treffer" al binnen om op tijd te zijn voor de feestelijk Algemene leden vergadering. Met een geurig kopje koffie of thee en een lekkere plak cake en drie consumptiemunten op zak, werd een plaatsje gezocht in de snel vollopende zaal. Voorzitter Ger Tenten stelde in zijn openingstoespraak de woorden respect en begrip centraal. Als wij elkaar met respect bejegenen en een beetje inlevingsvermogen tonen dan kan de wereld, maar om het wat dichterbij huis te zoeken ook hier in eigen omgeving, er heel wat aangener uitzien. Na deze waardevolle woorden werden de 52 leden die ons in de loop van het jaar door de dood ontvallen zijn, bij name genoemd en in een minuut stilte herdacht. Een kaars werd ontstoken en het gedicht 'Hun Testament' werd voor gelezen. Daarna volgden de agendapunten elkaar in een rap tempo op. Zoals dat in een ledenvergadering hoort, was er een klein aantal 'noten die gekraakt moesten worden'. Maar over het algemeen konden de aanwezigen zich prima vinden in hetgeen de bestuursleden ter tafel brachten. Lof was er voor secretaresse Joke Krabben die ook dit jaar weer zorg droeg voor een prima jaarverslag 2011 en een goede verslaglegging van de vorige Al-

gemene Ledenvergadering. Met name de opmerking van penningmeester Ed dat de contributie ook dit jaar ongewijzigd kon blijven kreeg een goedkeurend gemompel. De mensen die de kascontrole uitgevoerd hebben waren content met hetgeen zij gezien hebben. Hulde dus voor penningmeester Ed Jacobs en zijn assistent Frans Jansen. De bestuursverkiezing gaf nog enige discussie vanwege een ingekomen brief inzake de procedure voor de verkiezing van de voorzitter. Statutair mag echt het bestuur onderling de 'poppetjes' verdelen. Voor de herverkiezing van Ineke Janssen en Annie Domhof gingen de handen opeen. Samen met Joke Brüning zijn zij de



voorzitters van de drie werkgroepen. Ook op de voordracht van de nieuweling in het bestuur Stien Pothof-Oolthuis werd instemmend geklapt. Zij stelde zich even voor aan de vergadering. Stien zal de voorzitter en secretaresse assisteren. Daarna werd officieel afscheid genomen van Joke te Plate-Hendriks. Wie de KBO de laatste jaren een beetje gevolgd heeft hoeven we niet te vertellen hoeveel zij voor onze afdeling betekend heeft. Niet voor niets waren er dan ook veel lovende woorden die onderstreept werden met een prachtige bos bloemen. Bij zo'n staat van dienst hoort uiteraard een cadeau. Maar Joke had vooraf al aangegeven dat zij haar cadeau ten goede van de werken van zuster Edmunda in Indonesie wilde laten komen. Een prachtig gebaar. Mevr. te Plate, nu actief voor de UNIE KBO gaf een uiteenzetting over de huidige stand van zaken bij die Unie. Een grote reorganisatie is gaande. Met name de financiën worden stevig onder de loep genomen en of het prachtige tijdschrift De Nestor onder dezelfde voorwaarden als dat momenteel het geval is, verspreid kan worden is nog maar zeer de vraag. In de rondvraag werden vragen gesteld over de identiteit, publiciteit en de zomersluiting van

De Treffer. Daarna sloot de voorzitter de vergadering met de wens er verder nog een gezellige middag van te maken. Inmiddels waren de 4 zingende zussen van de familie Gudde uit Beek met hun muzikale begeleiders Jan en Koos al binnen gekomen. Zij treden op onder de naam 'De kudde van Gudde' en hadden er zin in om eens een groot deel van hun meezingrepertoire ten gehore te brengen. Terwijl zij zongen gingen de wijntjes, de advocaatjes, biertjes, sapjes en hapjes er bij hun gehoor gretig in. Bij het naar huis gaan was er voor iedereen nog een kleine attentie; handig voor op vakantie. Onze afdeling bestaat, evenals de UNIE KBO, dit jaar 60 jaar. Er was besloten om geen officieel tintje aan deze 60<sup>e</sup> verjaardag te geven. Liever een feestelijke jaarvergadering om samen met alle aanwezige leden te vieren dat we naast een **K**atholieke ook een bloeiende, dynamische, gezonde en vooral **K**leurrijke **B**ond voor **O**uderen zijn. NB. Voor een volledig verslag van de Alg. Ledenvergadering 2012, verwijs ik graag naar het officiële verslag dat voorafgaand aan de vergadering van 2013 zal verschijnen.

Stien Pothof-Oolthuis

## ONTMOETINGSMORGEN IN PAROCHIECENTRUM komt u ook?

Geachte KBO-leden/parochianen, op dinsdag 5 juni wordt in Lichtenvoorde een ontmoetingsmorgen georganiseerd door het pastoresteam en de pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap St. Bonifatius-St. Ludegusparochie. Jong en oud zijn van harte welkom. Ontvangst met een kopje koffie of thee om 10.00 uur in het parochiecentrum. (de voormalige pastorie.) Daarna vieren we samen de Eucharistie waarin we God om kracht en bemoediging vragen. Tijdens de viering kunt u, als u wilt, het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dit sacrament is bedoeld ter bemoediging voor de periode waarin u nu leeft. Familieleden zijn van harte uitgenodigd, want juist de aanwezigheid van naas-



ten kunnen het samenzijn rond dit sacrament tot een indrukwekkende gebeurtenis maken. Een ziekenzalving ontvangen in een gemeenschappelijke liturgieviering gebeurt steeds vaker. Veel mensen denken dat je doodziek moet zijn om voor dit sacrament in aanmerking te komen, maar zo is het niet. Het is een sacrament voor zieken en niet een sacrament voor stervenden. Dit sacrament wil juist God tegenwoordig stellen in een fase van uw leven waarin u ervaart dat het leven minder gemakkelijk wordt; omdat u ouder wordt en ouder zijn niet voor iedereen even eenvoudig is. Dit sacrament wil u kracht en sterkte geven voor uw leven. Na de viering gaan we terug naar het parochiecentrum waar u, tijdens een gezellig samenzijn, een drankje aangeboden wordt. Om ongeveer 12.00 uur is er koffie en thee met een broodje; de afsluiting is uiterlijk 13.00 uur. Aan deelnemers wordt gevraagd zich aan te melden bij de administratie van de Bonifatiuskerk, **tel.: 371366**. Doet u dit vóór **donderdag 31 mei**. We hopen van harte u te mogen begroeten!

Ellen Dekker, namens de pastoraatgroep en uw pastoresteam van de geloofsgemeenschap H.Bonifatius/H.Ludgerus.

## ZEVENDAAGSE REIS 2012

### Goslar

Zoals u hebt kunnen lezen in onze vooraankondiging gaan we ook dit jaar weer een leuke 7-daagse reis maken. We gaan van **zondag 29 juli tot en met zaterdag 4 augustus 2012**. Dit jaar gaat onze reis naar de Harz.



We verblijven in de plaats Goslar. In Goslar logeren we in Ramada Hotel Vier Jahreszeiten, op basis van halfpensioen. D.w.z. logies, ontbijt en diner. Het hotel is mooi gelegen aan het meer in het kuuroord Hahnenklee en beschikt over een lift. De kamers zijn voorzien van telefoon, televisie en balkon.

De gasten van het hotel kunnen kosteloos gebruik maken van het uitgebreide 'Badelandschaft' met zwembad, sauna

en fitness. De prijs van deze prachtige reis bedraagt ongeveer €380,- per persoon. De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 60,- per persoon voor 6 nachten.

Reisverzekering € 2,10 per persoon.

Een annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten. Op de terugweg staat er uiteraard weer een heerlijk diner voor ons klaar bij HRZ 't Zwaantje. In afwijking van andere jaren zal de penningmeester (in verband met zijn vakantie) begin juli het hele bedrag in een keer afschrijven.

Wilt u het aanmeldingsformulier s.v.p. volledig invullen en deponeren in de KBO brievenbus bij de Treffer, Raadhuisstraat 18A. Wij verheugen ons al op uw aanmelding en deelname en gaan er weer een mooie reis van maken. Tot ziens op 29 juli a.s.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar de reiscommissie:

Evy Veuger, Esstraat 10-34. tel.371589  
Marietje te Brake, Verdijkstraat 9, tel/372117

## AANMELDINGSFORMULIER 7-DAAGSE REIS van 29 juli t/m 4 augustus 2012

Naam .....

Geb.datum .....

Naam partner .....

Geb.datum .....

Adres .....

Telefoonnummer thuis .....

1-persoonskamer ja/nee

2 persoonskamer ja/nee

Reisverzekering ja/nee

Neemt u een rollator mee? Ja/nee

Gebruikt u een dieet ? Zo ja, welk?.....

Nummer bank/giro rekening.....

Telefoonnummer voor noodgeval.....

**KUIJK**  
**Office**  
&  
*Living*

Alles onder één dak: meubels voor huis, kantoor en kantine!

## Breng sfeer in uw slaapkamer met onze nieuwe lijn 'Salland'



Verkrijgbaar als  
- 1 - 2 persoons  
- vast of deelbaar  
- diverse kleuren



### Unieke collectie in de regio!

*Salland*

Kuijk Office & Living

Mercatorstraat 12 Lichtenvoorde 0544 371256

Kijk voor meer informatie op [www.kuijklichtenvoorde.nl](http://www.kuijklichtenvoorde.nl)



## OP DE KOFFIE BIJ... komen, zien en overwinnen

Deze keer ben ik op de koffie geweest bij een 'echte' man. Tot nu toe had ik alleen maar koffie gedronken bij vrouwen. En de KBO heeft natuurlijk ook mannelijke leden. Deze keer dus op weg naar Jos te Brake. Ik werd zeer hartelijk ontvangen door Jos en zijn vrouw Annie. Annie had de koffie al klaar en na eerst een kopje koffie te hebben gedronken, zijn we met de 'ondervraging' begonnen. Jos te Brake werd op 24 maart 1939 in Lielvelde geboren. Hij kwam uit een gezin van zeven kinderen. Hij heeft drie broers en drie zussen. In Lielvelde ging Jos naar de Antoniuschool. Na de lagere school ging Jos naar Borculo om daar de opleiding voor schoenmaker te volgen. Als dertienjarige jongen fietste hij elke dag door weer en wind naar Borculo. Na zijn opleiding is hij begonnen bij de HBS, schoenfabriek Sterenburg. Daar heeft hij twee jaar gewerkt. Hij kon beginnen bij schoenfabriek Gelria als modelmaker/schoenenontwerper. Hier werkte hij tot zijn 52<sup>e</sup> jaar. Door ziekte kwam hij in de WAO terecht. In 1959 is het gezin te Brake verhuisd naar de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Jos zat toen in militaire dienst in La Courtine. Tijdens zijn verlof aan de Aaltenseweg zag hij een meisje voorbij lopen. Hij vroeg aan zijn moeder wie dat meisje was. "Dat is een buurmeisje" antwoordde zijn moeder. Wat wil het geval? Jos moest voor de kermis bij buurman Lansink dahlia's halen. En wie trof hij daar? Het buurmeisje, Annie Lansink. Annie was op dat moment alleen thuis. Jos -in militair tenue- kwam, zag en overwon. Meestal krijgen de meisjes een bloemetje maar in dit geval kreeg Jos een grote bos dahlia's. In hetzelfde weekend was er kermis. U raadt het al... Jos ging natuurlijk achter Annie aan, hij vond alleen de bloemen niet genoeg. Kermiszondag was het 'aan'. Toen Jos na 14 dagen dienst weer met verlof thuis kwam, had hij een meisje. Dat was in 1959. In september 1963 zijn ze getrouwd. Ze kregen twee dochters en een zoon. Ook hebben ze twee kleinkinderen die helaas in Culemborg wonen. Een beetje te ver om er zo even aan te wippen. Ze hebben op verschillende plekken gewoond en zijn uiteindelijk beland in een appartement op het Beekdal. Hier hebben ze het goed naar de zin. In de zomer gaan ze vier maanden kamperen in Nederland. Lekker fietsen



en genieten van de natuur. "Pluk de dag voordat ze jou plukken" zegt Jos. Vanaf zijn 52<sup>e</sup> jaar is Jos lid van de KBO. Hij is begonnen met biljarten. Langzamerhand is hij steeds meer betrokken geraakt bij de club. Hij doet nu de meest uiteenlopende dingen. Hij is coördinator van het biljarten, invaller bij de Nestorbezorging en organiseert de onderlinge biljartcompetitie van 'd'Olde Leu'. Bovendien heeft hij sleuteldienst. Dat houdt ook in alles klaarzetten voor o.a. koersbal en yoga op donderdagmorgen. Samen met Annie gaat hij op donderdagmiddag bridgen bij De Treffer. Er is natuurlijk ook nog een leven naast De Treffer. Maar ook dat bestaat uit biljarten en bridgen. Jos is spelleider bij "de maandagmiddagclub". Dat is de biljartclub van de KBO in Zieuwent. Dinsdagavond is hij spelleider bij café Hogenkamp. Samen met zijn vrouw speelt hij ook nog bridge bij de Koppelpaarden. Jos zit ook graag achter de computer. Hij maakt filmpjes van zijn kinderen en kleinkinderen. Ook houdt hij alle biljartstanden bij op de computer. Hij heeft een eigen website (jostebrake.nl) . Al met al een man die zijn leven heeft weten in te vullen, nadat hij zo vroeg in de wao terecht kwam. Na het interview heb ik ook nog hun prachtige uitzicht bewonderd vanuit hun appartement. Na nog een kopje koffie kwam Jos met de uitsmijter van dit interview en die wil ik u niet onthouden: "Zolang er kinderen met voetjes worden geboren, gaat de schoenmaker niet verloren".

Ans Vonhof

## YOGALES niet alleen op matjes

Yoga op en achter de stoel en aan tafel. Naar aanleiding van gesprekken met een aantal leden over yoga wil ik even reageren. Want tijd nemen voor ontspanning is een bewuste keuze. De juiste balans tussen inspanning en ontspanning houdt ons gezond en maakt ons gelukkig. Er zijn steeds meer mensen die graag aan yoga willen deelnemen, maar niet liggend op een mat. Zelf stel ik voor dit op en achter de stoel te doen en aan tafel, zodat iedereen die dit wil, mee kan doen. In Winterswijk geef ik ook aan een ouderengroep yoga en bij gebrek aan ruimte doe ik



het daar gewoon op en achter de stoel. De mensen hier zijn erg enthousiast en willen inmiddels niet meer zonder yoga. Ook U kunt dit ervaren. Belangrijk tijdens de yogales is de ademhaling. Doe je deze goed dan verhoogt het je energiepeil, waardoor je je fitter voelt. Door de yoga-oefeningen kom je beter in je vel te zitten en blijf je langer mobiel. En dat wilt U toch. Daarnaast is het fijn om dit samen met anderen te doen, het werkt stimulerend. De groep die nu elke donderdagmorgen komt, kan hierover meepraten.

Wilt u hieraan deelnemen, geef u dan op bij mij. De lessen zijn op **donderdagmorgen van 10.15 - 11.15 uur**. Donderdag 7 juni is er een proefles. Bij min. vijf deelnemers gaat de groep 'Yoga op en achter de stoel en aan tafel' naar de woensdagochtend.

Marja Knippenborg  
tel: 0544-374187  
mobiel: 0621713808  
e-mail: [info@ontspanningspraktijkdeparel.nl](mailto:info@ontspanningspraktijkdeparel.nl)

## ZELFREDZAAMHEID TECHNIEK een bedankje

Graag willen wij: Ineke Beelen, Gera Boschman, Trees Engbers, Agnes Hanselman, Ria Waaien, Marietje Rondeel en Gerda Stöteler,



nogmaals een dankjewel zeggen tegen Henk Klein Tank, voor de leuke en interessante lessen in techniek; zelfredzaamheid. Begonnen we met twee linkerhanden, nu zetten we met flair een stekker

en fitting aan een kabel, boren gaten in steen en hout en weten we dat 40 watt 400 lumen is. Het waren gezellige en leerzame middagen en zeker voor herhaling vatbaar. Groetjes van ons allen.

## LOESJE WAS IN LICHTENVOORDE

### het verhaal

Loesje, u weet wel, die organisatie van de teksten waar je diep over nadenkt en waarover de meningen soms verdeeld zijn. De Unie KBO promoot het schrijven al een aantal jaren. 'Loesje' komt binnenkort met een boek getiteld: "Hoe behap je de wereld?" Het antwoord op deze vraag: "Gewoon door bij de lekkerste stukjes te beginnen!"

Een team van drie jongelui was op 16 maart in Lichtenvoorde, ter gelegenheid van NL Doet dag. Aan tafel, samen met een aantal bibliotheekbezoekers, werd enthousiast meegeschreven over diverse maatschappelijke vraagstukken. Vervolgens werden er 'Loesje' posters geplakt in het centrum. Al bij de eerste poging een pakkende tekst in Lichtenvoorde na te laten klonk: "Halt! Politie! Hebt u hiervoor een vergunning?" Nee, 'Loesje' plakt normaal gesproken niet met toestemming. Gelukkig stond onze burgemeester Henk Heijman nog na te praten over taal, lezen en schrijven. Hij had zojuist een aantal gedichten voorgedragen en aan tafel gezeten met amateur schrijvers en dichters. In een verhelderend gesprek tussen Loesje, de sterke arm en de burgervader, kwam aan het licht, dat er



### IDEALEN IN UITVOERING

openbare aanplakplaatsen bekend zouden moeten zijn, ook in ons dorp. Inderdaad we hebben er zelfs twee. De eerste boven een akeelige prikstruik, bij een parkeerplaats voor supermarktbezoekers en de tweede in de buurt van de skatebaan, die er niet meer is. Spuuglelijk, aftands en nagenoeg onvindbaar. Gelukkig plek genoeg voor een drietal posters. Zijn ze u opgevallen? Waarover zou u uw mening op papier willen zetten? De vele gemeentestruiken die vanwege bezuinigingen verdwijnen? Onze KBO-LONGA parkeerplaats waar je, als je geen rollator gebruikt, uit de koers raakt, met name bij sneeuw en gladheid? Of liever over koersbal, schilderen of fietsen over de kerkenpaden?

**Wilt u ook schrijven over wat ons treft? Bezoek dan de inloopochtend op donderdag 14 juni.**

De schrijfgroep "Op verhaal komen" laat u dan graag de sfeer in onze KBO schrijfgroep ervaren. Eenmalig uw schrijftalent beproeven smaakt daarna misschien naar meer.

Ellen Bakker  
0544 - 487408

**BOEKEN  
liedtekst**

*Het begon niet zo beangstigend in wezen  
Hij was jong, een jaar of negen ongeveer  
Toen hij merkte dat 'ie stapel was op lezen  
Dus hij las, alleen: hij las voortdurend meer  
Toen hij elf was, had hij nog gewoon genoeg aan  
Een roman per dag, hij hield 't nog beschaafd  
Maar wat later zou het minder rustig toegaan  
En met achttien was 'ie duidelijk verslaafd*

*Boeken*

*Breng me boeken*

*Zonder boeken weet ik echt niet goed  
Niet goed waar ik 't zoeken moet  
Ach, breng me toch een overvloed  
Aan boeken*

*Als hij wakker werd dan greep 'ie Van het Reve  
(... Nee, die regel doen we even over...)*

*'s Morgens greep 'ie naar een werk van  
Van het Reve*

*'s Avonds las 'ie door tot ver na twalef uur  
En het enige waarvoor 'ie nog kon leven  
Was zijn dagelijkse shot literatuur*

*Hij verkocht zijn fiets, zijn kleren en zijn platen  
Het was uitstel, op een zeker ogenblik  
Liep hij bedelend en stelend langs de straten  
Voor zijn onversneden ingenaaide kick*

*Boeken*

*Ik wil boeken*

*Ik wil boeken, ik wil coute que coute  
Het boek dat uit de doeken doet*



*Waarom ik aldoor lezen moet  
In boeken*

*Bleek en mager heeft 'ie zo een tijd gezworven  
Blind op proza en belust op poëzie  
Maar tenslotte is 'ie haveloos gestorven  
Aan een overdosis encyclopedie  
In het leven kun je alles overdrijven  
Hij is dood, ik zeg het toch met wat verdriet  
Ik dacht: Zal ik eens een boek over hem schrijven?  
Maar ik heb 't maar gelaten bij een lied  
(Zoals je ziet)...*



*Ivo de Wijs*

## DITJES & DATJES

Weet u dat de avondvierdaagse (20 t/m 23 juni) ook een superseniorenonderdeel van ca. 5 km kent? Zie voor verdere info t.z.t. in de Elna; op [www.a4dlichtenvoorde.nl](http://www.a4dlichtenvoorde.nl) of bel via 06 8143 4978 met Karin Gierkink.

## OP VERHAAL KOMEN **zondagse escapade**

Zondagmiddag, niet al te mooi weer, maar tot nu toe droog. Als we nog even een frisse neus willen halen, dan snel, want er is regen voorspeld, onweer zelfs. Waar gaan we wandelen? De Schans? Aaltese Goor? Het wordt de Vennebulten. Vroeger kwamen we er, zoals iedereen, met de kinderen en nu is het alweer een jaar of vijf geleden dat we er met de kleinkinderen waren. Toen hebben we nog met vereende krachten een hut gebouwd met het dode hout dat er voor het grijpen lag. Eenmaal ter plaatse volgen we vanaf de auto het slingerende pad dat door het bos naar het opgedroogde vennetje leidt. Zoals altijd, vallen de vele omgewaaide dennebomen op door de soms bizarre vorm van hun takken. Alsof ze zich tijdens de groei in allerlei bochten hebben moeten wringen. Dan ontdekken we dat het terrein grondig veranderd is. Veel bomen zijn gekapt. Hier en daar zien we een Amerikaanse eik staan, met rondom ingezaagde stam. Ten dode opgeschreven, maar leuk voor de spechten. Een groter deel van het terrein is nu open gebied. Het gedeelte waar de jeneverbesstruiken groeien is voor een groot deel afgeplagd en uitgediept en voorzien van een nieuwe, stevige omheining. Er staat

weer water in het ven en op de glooiing zijn mossen in allerlei kleuren terugbrengen in het gebied. Nu de grond is afgeplagd krijgen de heidezaden die in de grond zitten weer een kans. Schapen moeten de heide kaal houden; ze vreten alles behalve de heideplanten. We zien de kudde grazen in de aangrenzende weide, die ook aan de natuur wordt teruggegeven. Het zijn zogenaamde Easy care schapen; ze hoeven niet geschoren te worden. Dat doen ze zelf, door met hun



vacht langs bomen, struiken en hekken te schuren. We zien inderdaad schapen die zich al voor het grootste deel van hun wollen jas ontdaan hebben. De wol hangt overal aan de afrastering. Wat een opmerkelijke vorm van wildbreien! Ik denk dat alle vogelnesten in de buurt dit voorjaar met wol gevoerd zullen zijn. Iets beters is er niet te krijgen! Behalve de jeneverbes komt er op de Vennebulten ook weer rijsbes voor en kleine zonnedauw, die zich voedt met vliegen en andere insecten. En je kunt er blijkbaar zomaar een levendbarende hagedis tegenkomen; bij een excursie hebben deelnemers er een gezien. En wij maar denken dat alle hagedissen eieren leggen! Het ziet er allemaal veelbelovend uit en het wekt verwachtingen voor de toekomst. We komen zeker nog wel eens terug om te zien hoe de heide erbij ligt. Enthousiast en voldaan gaan we naar huis. Wat maakt het uit dat het regent? We hebben geleerd en genoten!

Truus Engelbarts

## BEZOEK FLORIADE

U heeft ongetwijfeld gelezen en gezien op TV dat er dit jaar weer een Floriade gehouden wordt. Dit gebeurt maar een maal in de tien jaren. Aanleiding voor het bestuur van de KBO om eens te gaan kijken of we niet een aantal mensen enthousiast kunnen maken door een gezamenlijke bustocht te organiseren.

We hebben daarom contact opgenomen met busonderneming Roelofsen. En zij hebben ons een heel leuk aanbod gedaan. Wij hebben voor u georganiseerd:

De busreis en entree voor de Floriade voor een hele mooie prijs. Afhankelijk van het aantal deelnemers bedraagt die € 39,- of € 36,- per persoon. Als datum hebben wij voorlopig vastgelegd dinsdag 28 augustus 2012. Deze aanbieding is eventueel uit te breiden met bij aankomst in Lichtenvoorde een gezellig diner bij HRC 't Zwaantje. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 14,- (Deelname aan het diner is uiteraard vrijblijvend).



Vertrek vanuit Lichtenvoorde om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats bij De Treffer en de thuiskomst in Lichtenvoorde om ongeveer 18.00 uur. Wij willen u er ook nog op attent maken dat ook niet KBO-leden van harte welkom zijn om met ons mee te reizen.

Graag zouden wij middels onderstaande strook van u willen weten of u hiervoor belangstelling heeft. Wij willen U er wel op wijzen dat deze reis vemoeiend- en niet voor rollator geschikt is.



In afwijking van het gebruikelijke moet het bedrag voor deelname bij de bus worden afgerekend. (liefst gepast betalen).

de reiscommissie; Evy Veuger en Marietje te Brake

+++++

### AANMELDING FLORIADE

Naam.....

Adres.....

Aantal personen.....

Deelname..... maal diner.....

Wil graag deelnemen aan de reis naar de Floriade

+++++

### ELKE VERJAARDAG HEEFT ZIJN LEUKE KANTEN

91 t/m 100 jaar

- 91 jaar: Biljarten is ook interessant als kijksport.
- 92 jaar: Je hebt diverse achterkleinkinderen.
- 93 jaar: Men snijdt het vlees voor je.
- 94 jaar: Wie weet vraagt een beeldschoon twintigjarig fotomodel je ten huwelijk.
- 95 jaar: Er gaat altijd iemand mee als je naar de badkamer wilt.
- 96 jaar: Hoe zag je partner er ook al weer uit?
- 97 jaar: Je kinderen gaan met pensioen.
- 98 jaar: Als je voorbestemd bent om dement te worden, ben je het op deze leeftijd zeker
- 99 jaar: Nog even volhouden.
- 100 jaar: Al je vijanden zijn dood.

Gewoon bij Albert Heijn



Varkensmarkt 12 • Tel. 371650 • Fax 377692

**W & W  
waar en wijs**

Het is nooit zo donker of  
het wordt wel weer licht

Regent het op de baas  
dan drupt het op de  
knecht

Temidden van moeilijkhe-  
den liggen mogelijkheden

Niets is tijdsverlies als je  
van de dag geniet

**Bakkerij Oude Wesselink**

Wij hebben vaak lekkere  
aanbiedingen voor u in petto!

Dus kom 'ns an bi-j  
**Bakkerij Oude Wesselink,**  
en preuf onze lekkere  
delicatessen 'ns!

**Bakkerij Oude Wesselink**

*Hugo & Nancy*  
Varsseveldseweg 30  
7131 BJ Lichtenvoorde  
Tel.: 0544-371239  
Fax: 0544-379597



*U kunt voor de deur parkeren!*

Bakkerij Oude Wesselink, waar kwaliteit nog vertrouwd is!

# COLOFON

KBO Lichtenvoorde  
Raadhuisstraat 18a  
7131 CM Lichtenvoorde  
E-mail: [lichtenvoordekbo@gmail.com](mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com)  
Website: [www.kbolichtenvoorde.nl](http://www.kbolichtenvoorde.nl)

Rabobank: 38.61.06.517. t.n.v. KBO Lichtenvoorde  
KvK 40102366, ANBI nummer 81642376

**telefoon secretariaat: 0544-397073**

b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.

## **Bestuur:**

Dhr. G. Tenten	voorzitter
Mw. J. Krabben-Wolterink	secretaris
Mw. S. Pothof-Oolthuis	bestuurslid
Dhr. E. Jacobs	penningmeester tel: 373873 tussen 17.00-20.00 uur
Mw. J. Brüning	coördinator Welzijn Ledenservice vice w.o. vrijwillige ouderen- en belastingadviseurs en -invullers. tel. 373485
Mw. I. Janssen-Bijkerk	coördinator Educatie: tel. 397154 b.g.g. 373592
Mw. A. Domhof-van Uem	coördinator Culturele activiteiten tel. 351782

## **Ondersteuning**

Ledenadministratie:	Mw. J. Meekes-Gebbinck tel. 482450
Redactie KBO Mededelingen:	Mw. A. Vonhof-Baumann tel. 374520

## Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. J. Brüning, coördinator	tel. 0544-373485
Dhr. H. van Aken	tel. 0544-371164
Dhr. A. van Schaijk	tel. 0544-371153
Dhr. H. Scheers	tel. 0544-374849
Dhr. F. van Zwam	tel. 06-15239200

Zie ook de **activiteitengids** die u ieder jaar wordt uitgereikt, voor informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neemt u dan contact op met de heer H. Olijslager, tel. 376767.

**Inleveren van kopij** voor de volgende KBO Mededelingen via e-mail, [lichtenvoordekbo@gmail.com](mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com) of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a, **uiterlijk op donderdag 14 juni 2012**.

**HOTEL-RESTAURANT  
ZALENCENTRUM  
'T ZWAANTJE  
LICHTENVOORDE**



**12 LUXE DRIESTERREN HOTELKAMERS** VOORZIEN VAN ALLE COMFORT

**UITSTEKEND À LA CARTE RESTAURANT** MET GEZELLIGE BAR, OPEN HAARD EN TERRAS

**9 MODERNE ZALEN** UITERMATE GESCHIKT VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN EN DINERS

Door het ruime aanbod van faciliteiten is 't Zwaantje een zeer geschikt ontmoetingspunt, voor zowel privé als zakelijke aangelegenheden. 't Zwaantje heeft meer dan 130 jaar ervaring in het verzorgen van partijen en is gespecialiseerd in het organiseren van themafeesten met een hoog originaliteitsgehalte.

**Wij vertalen uw wensen in een concreet feest.**

Zieuwentseweg 1 - 7131 LA Lichtenvoorde  
Tel: 0544 371236 - Fax: 0544 376885  
info@zwaantje.com - [www.zwaantje.com](http://www.zwaantje.com)



**'T ZWAANTJE PARTYCATERING** SCALA AAN MOGELIJKHEDEN ZOWEL BIJ U THUIS ALS OP DE ZAAK