

INHOUDSOPGAVE

VAN DE REDACTIE	2
ZIEKEN	2
JARIGEN	2
HERFST EN WINTER	3
WINDENERGIE IS DE TOEKOMST	4
KERSTVIERING	5
DITJES & DATJES	5
INLOOPMORGENS	6
KRUISJASSEN	6
KAARTDAG KBO	7
MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN	8
OP DE KOFFIE BIJ...	9
SCOOTMOBIEL-en ROLSTOEIGEBRUIKERS	10
ELKE VERJAARDAG....	13
ALGEHELE VOLMACHT	13
OP VERHAAL KOMEN	15
HECHTEN AAN ZOALS WELEER	18
NIEUWJAARSRECEPTIE	18
COLOFON	19

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE
www.kbolichtenvoorde.nl

MAANDAGENDA

14 DEC.	THEMA-AVOND VOOR SCOOTMOBIEL- & ROLSTOELGEBRUIKERS
19 DECEMBER	KERSTVIERING
11 JANUARI	THEMAMIDDAG "ZIEN"
3 JANUARI	NIEUWJAARSRECEPTIE

VAN DE REDACTIE een woordje

Wat vliegt de tijd. De nieuwe redactie is al weer een jaar bezig en... met veel plezier. Iedere keer lukt het weer om de Mededelingen vol te krijgen. De redactie hoopt dat u het ook met veel plezier leest. Dit is alweer de laatste uitgave van 2011. Heel veel mensen hebben dit jaar weer het nodige meegemaakt. Van leuke tot nare dingen. Iedereen krijgt in het leven zijn deel wel mee. En vooral als je ouder wordt. Als je jong bent, denk je dat je de hele wereld aankunt. Zo is het mij ook vergaan. Maar bij het verstrijken der jaren word je grijzer en wijzer. Vanaf deze plaats wenst de redactie u een sfeervolle en gezellige decembermaand toe en alle goeds voor 2012.

Ans Vonhof

AAN ONZE ZIEKEN decembertijd

In de decembermaand is van alles aan de hand. Iedereen is bezig met het gezellig maken van de woning, Sinterklaas wordt gevierd. Ik kan me dan voorstellen dat het voor de zieke mensen een moeilijke periode is. Toch weet ik dat veel mensen in deze tijd extra aandacht hebben voor de zieken. En mocht u het een keer moeilijk hebben, denk dan aan deze wijze woorden: Twee engelen met ieder slechts één vleugel. Als ze elkaar omhelzen, kunnen ook zij vliegen.

Ans vonhof

AAN ONZE JARIGEN hoera

Hoera hoera... alweer een jaar ouder. Misschien zijn er wel mensen die denken: "Hoe kan ze dit nu schrijven?" Maar ik ben altijd in een hoerastemming als ik jarig ben, net als een basisschoolkind. Niet voor de cadeautjes maar voor het feit dat ik weer een jaar heb mogen leven. Het lijkt me zo heerlijk om in redelijke gezondheid oud te worden. Daarom wil ik iedereen heel hartelijk feliciteren en nog vele jaren wensen. En... juich een keer als u weer een jaar ouder bent geworden. Ik doe het in ieder geval wel op 22 november.

Ans Vonhof

Proficiat!

HERFST EN WINTER

kerstmis en nieuwjaar

Ik kom net thuis met mijn vrouw Ria en heb genoten van een prachtige herfstwandeling. Het najaarszonnetje scheen volop en de bladeren dwarrelden langzaam, doch gestaag van de bomen. Tijdens deze wandeling heb ik geprobeerd wat inspiratie op te doen wat ik als kerstwens zal gaan schrijven. Mijn gedachten waren dat het jaar weer op z'n eind begint te lopen en dat eenieder de balans weer aan het opmaken is door zich af te vragen, wat hebben wij het afgelopen jaar goed of fout gedaan en kan het misschien volgend jaar beter. En... gezond blijven? Een toepasselijk stukje tekst uit een lied luidt als volgt:

"Wat ooit mag gebeur'n, verlees nooit de mood,
want vrog of late kump alles wear good!"

De lange koude winteravonden zijn weer in aantocht, de sneeuw-schuivers worden weer tevoorschijn gehaald, de (kunst)kerstbomen en de kerstballen worden van de zolder gehaald, de kerst sfeer begint zo zachtjes aan weer te komen, nadat Sinterklaas op zijn terugtocht is naar het zonnige zuiden. De Kersttijd is een tijd van warmte en gezellig samenzijn. Een moment om in deze tijd even stil te blijven staan bij diegenen onder ons die in het afgelopen jaar hun dierbare hebben verloren of kampen met ziektes en zich eenzaam voelen... Hoe donker

het ook mag zijn, ooit zal de duisternis verdwijnen en zien wij aan de horizon wederom een lichtpuntje. In mijn gedachten hoor ik op de achtergrond het geluid van een midwintehoorn, die het



licht weer oproept. Met dit in mijn gedachten wens ik u allen fijne feestdagen en ik breng met u een toast uit op het nieuwe jaar.

Ger Tenten
voorzitter ad interim

WINDENERGIE IS DE TOEKOMST

waar/niet waar

De provocerende tekst boven dit stukje is misschien niet helemaal waar, maar... wie het weet mag het zeggen! Het neemt niet weg dat wij op woensdagmorgen 9 november jl. een zeer interessante dvd over de bouw van een windmolen in het windmolenpark "Hagenwind" hebben gezien. De grote ontvangstruimte in "DeTrefker" was redelijk bezet toen, na een kopje koffie, de presentatie door de Hr. Stoltenborg begon. We kregen op deze manier bijzondere informatie over de moeilijkheden en mogelijkheden tijdens de bouw van zo'n grote windmolen. Vooral de gewichten van duizenden kilo's (tonnen) die dan met veel precisie opgehesen moeten worden, heeft op mij veel indruk gemaakt. De vergelijking van de molengenerator met een fietsdynamo kwam nog ter sprake, maar deze windmolens zijn toch wel van een andere orde. Na de presentatie zijn we naar een windmolen gefietst en konden we onder in de molen een en ander



van dichtbij bekijken. Daar binnenin was ook goed te zien hoe hoog zo'n molen werkelijk is. Al met al een leerzame morgen! Ik wil dan ook langs deze weg de heer Stoltenborg hartelijk danken voor zijn deskundige uitleg. Ook Frans Jansen verdient een compliment voor zijn hulp bij de organisatie van deze activiteit van de KBO Lichtenvoorde.

Henk Wijers
namens de fietscommissie

KERSTVIERING

herinnering

Heeft u zich al opgegeven voor de kerstviering op 19 december 2011 in HRZ 't Zwaantje? Het kan nog tot 10 december 2011. Het liefst via het opgaveformulier dat u in de Nestor van november vond.

Joke Krabben
namens het bestuur



DITJES & DATJES

- ❖ De werkgroep welzijn heeft dringend behoefte aan vrijwilligers, die ingezet kunnen worden om op huisbezoek te gaan. Van u, als vrijwilliger, wordt verwacht dat u tijd vrij maakt en een bezoek wilt brengen aan een medeburger, mensen die alleenstaand of slecht ter been zijn. U kunt zich te allen tijde opgeven bij: Mevr. L. Krabbenborg, tel: 375554
- ❖ Er zijn veel mensen in Lichtenvoorde die de tachtigjarige leeftijd zijn gepasseerd. De bezoekersgroep gaat bij iedere tachtiger en tachtigplusser op bezoek, maar komt vaak tevergeefs aan de deur omdat mensen zijn verhuisd. De werkgroep zou graag zien dat, wanneer mensen gaan verhuizen, er een adreswijziging gestuurd wordt naar de bezoekersgroep. Hiervoor kan men contact op nemen met: Mevr. A. Hummelink, tel: 371118
- ❖ Tijdens de inloop op dinsdag 20 december om 9.30 uur, komt 'Jong Belegen', onze eigen muziek- en cabaretgroep, voor een kerstsfeer zorgen.
- ❖ Op woensdag 11 januari om 14.00 uur is er een middag georganiseerd over het thema ZIEN. Deze middag wordt verzorgd door Mv. Will Geenen uit Wageningen, in samenwerking met de heer Smale.
- ❖ Op donderdag 12 januari om 9.30 uur komt Bennie Krabbenborg weer spelen op de inloopochtend.

INLOOPMORGENS

een succes

De afgelopen maanden zijn er weer een paar gezellige inloopmorgens geweest. Hier volgen een paar korte verslagjes.

Dinsdag 25 oktober was een aangename en sfeervolle ochtend. Mede door het optreden van Mevr. B. Hummelink met haar vertelsels en liederen over vroegere jaren en kerkelijke gedragingen. Al met al een goed bezochte inloop met een fijne ontspannen sfeer.

Dinsdag 8 november hadden we plezierige morgen met muziek van de groep Acinom uit Lichtenvoorde. De groep was erg enthousiast en kwam deze keer dan ook met zeven personen. De opkomst van de mensen tijdens de inloopmorgen wordt langzamerhand ook wat groter in aantal. De mensen vinden het prettig op deze manier met elkaar bezig te zijn en gezamenlijk te zingen. De koffie was ook deze keer weer lekker. Na afloop nog even met de mensen van Acinom gesproken en gezamenlijk iets fris gedronken. Ook zij ervaren dit soort bijeenkomsten als zeer geslaagd.

Natuurlijk kunnen er altijd nog meer mensen bij om mee te genieten, dus wil ik u zeggen schroom niet en kom gerust. Dan drinken we samen een kop koffie, maken we kennis met elkaar en kletsen we lekker even bij. Ook kunt u van de tijd gebruik maken om gezellig een kaartje te leggen of een spelletje te doen. Niets moet, gewoon erbij zitten mag ook. U bent van harte welkom en neem gerust uw buurman of -vrouw mee.

José Waalderbos
namens de werkgroep Welzijn

KRUISJASSEN

prij斯卡arten

Maar liefst 26 koppels bonden op 9 november de strijd aan in De Treffer voor de ereplaatsen en de mooie prijzen die Annie had ingekocht. Een fanatiek kaartgezelschap, zowel de dames als de heren, zorgden deze middag voor een volle bak. Soms viel er een doodse stilte. Je hoorde ze denken want een foutje wordt bij het kruisjassen meestal gelijk afgestraft door de tegenstanders. Het was wederom een heel gezellige kaartmiddag, die goed geregeld was en zonder

problemen is verlopen. Misschien dat we de volgende keer iets vroeger beginnen om te voorkomen dat het een latertje wordt.

Uitslagen:

no.1:	de heren Rassing-Rassing	4800 punten
no.2:	de heren P. Korthout-B. Mulder	4790 punten
no.3:	de heren Th.te Brake-Th. Steentjes	4750 punten
no.4:	de heren L v. Bronkhorst-B. Bluiminck	4730 punten
no.5:	de heren B.Beuting-Th. Tankink	4690 punten.

De poedelprijs was deze keer voor de dames Oonk-Oonk met 3770 punten.

Wearkom'n in 2012,

Annie Eskes en Theo Huinink

KAARTDAG KBO regio oost

Vrijdag 21 oktober was het weer zover. De kaartdag van de KBO regio oost werd weer gehouden bij Reijrink in Lielvelde. Vanaf 9.30 uur stroomden de bridgers binnen en om 10.00 uur kon er op tijd gestart worden. In 5 lijnen van 14 paren werd er gestreden voor de beste resultaten. In elke lijn was er een prijsje voor het paar dat op de 1e, 4e,



8e en de 12e plaats eindigde. Omdat het uitrekenen allemaal via de bridgemate en de computer gaat, is dit met zo'n groot aantal paren goed te doen. Wanneer de laatste bridger zijn score heeft ingevoerd, is de uitslag ook onmiddellijk bekend. Zoals de naam al aangeeft, kwamen de bridgers uit de hele regio oost van de KBO. Na het bridgen werden de tafels weer in orde gebracht voor de andere kaartspelen zoals kruisjassen, solokaarten en het jokeren. Ook op deze kaartdag hebben vele ouderen weer genoten van hun geliefde kaartspel. Op www.antonrouwhorst.nl vindt u de uitslagen van het bridgen. De volgende kaartdag wordt gehouden op vrijdag 23 maart 2012.

Anton Rouwhorst

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN

allerbeste lezer

*Ach, in het voorjaar komen de bladeren aan de bomen,
in de herfst vallen ze er weer af en intussen
zit je daar zelf een beetje te veraardappelen...*

Gerrit Komrij



Sommigen hebben duidelijk niet zoveel met de herfst. Ook ik heb de herfst, als postbode met tegenwind fietsend over de Rouwhorsterdijk en de Flierdijk, met enige regelmaat vervloekt. Maar nu ik achter de computer en voor de verwarming bezig ben dit stukje te schrijven om mezelf kort voor te stellen, voelt de beukende wind prettig en denk ik met een lach terug aan toen. Ik ben uw nieuwe penningmeester, loop nu een jaar mee met de KBO en ben Frans Jansen veel dank verschuldigd voor het inwerken. Ik ben

vierenzestig jaar en het ligt voor de hand de vergelijking met de herfst te maken maar laat ik dat niet doen, want sommigen van u hebben er misschien ook een hekel aan. Ik ben geboren in Lichtenvoorde, achter de Olde Tram en de oudste uit een gezin van elf kinderen. Ik heb zelf twee zoons welke ver weg wonen -en over wie ik niets naars kan zeggen want één van hen moet me elk jaar helpen met Sinterklaasgedichten en de ander moet t.z.t. terugkomen naar de Achterhoek om ons bij te staan. Ik ben, nadat m'n eerste vrouw Ria overleed, nu weer gelukkig gehuwd met Marian. Achtendertig jaar werkte ik bij het Staatsbedrijf der Posterijen waarvan zoals u weet de naam later meermalen veranderd werd; de laatste vijftien jaar als personeelsadviseur. Ik heb dus affiniteit met cijfers en afkortingen. In tweeduizendvier kreeg ik de kans om wat eerder te stoppen met werken. Inmiddels heb ik voor het eerst sinds jaren weer een agenda aan moeten schaffen. Ik ben lid van de vereniging voor weidevogels, ik tennis, doe nog van alles voor het bloemencorso en verzorg een aantal tuintjes. In de tijd die over is, wandel en fiets ik graag, ook met tegenwind. Ik hoop en verwacht dat ik in de overige tijd wat voor de KBO kan betekenen. Ik hoop ook u -zonder dat het persé over contributie of cijfers gaat- te ontmoeten. Ik wens u voor nu een fijne herfst/winter toe zonder dat u "veraardappelt".

Ed Jacobs, penningmeester

OP DE KOFFIE BIJ... interview

Op een herfstachtige maandagavond ging ik op weg naar Ineke Janssen. Bij aankomst werd ik vrolijk begroet door haar hondje Beauty. Onder het genot van meerdere kopjes koffie heb ik haar verhaal opgeschreven. Beauty zat gezellig bij Ineke op schoot zoals zij dat bij De Treffer ook altijd doet.

Wie is Ineke Janssen-Bijkerk?

Ineke werd geboren op 14 maart 1938 in Den Haag. Ze was de tweede van de zes kinderen van de familie Bijkerk. In 1944 ging ze naar de lagere school in Haren bij Groningen. De familie verhuisde veel en Ineke doorliep de lagere school in vijf jaar tijd op acht verschillende scholen, inclusief een jaar Indonesië. Dat was constant wennen en ze heeft dan ook aan die periode weinig herinneringen. Het was daardoor moeilijk om vriendinnen te krijgen. Had ze er weer één, dan verhuisden ze weer. Na de lagere school heeft ze de mulo doorlopen en zowaar op een school in Vaassen. Daarna heeft ze in twee jaar de HBS gedaan in Haarlem. Met zeventien jaar had ze haar diploma. De volgende stap was HBO fysiotherapie in Haarlem. Na haar studie was ze werkzaam als fysiotherapeute in verschillende plaatsen. Dat heeft ze 40 jaar gedaan.

Tijdens haar studie heeft ze haar man leren kennen. Ze zijn getrouwd en kregen een dochter en een zoon. Ook nu bleef ze verhuizen. Uiteindelijk kwam ze in 1977 in Lichtenvoorde terecht. Na zoveel jaren verhuizen heeft ze zich eindelijk kunnen settelen. Momenteel heeft Ineke een knus appartement op het Beekdal. Hier wil ze ook niet meer weg. Ze heeft het hier geweldig naar haar zin, samen met haar hondje Beauty. Wie kent Beauty niet: het huishondje van de KBO. Ze is dan ook niet meer van plan om te verhuizen.

Ineke is inmiddels ook oma. Haar dochter kreeg een dochter en een zoon. Ze zei dan ook op een keer: "Mam, wat jij kan, kan ik ook!"

Hoe is ze bij de KBO terecht gekomen?

Toen Ineke in 1999 met pensioen ging, kwam Marietje Doppen, de buurvrouw, vragen of ze zin had om lid te worden van de KBO. Hierop zei Ineke geen nee, want je moet toch wat doen na je pensi-



oen. Via jeu de boule is ze bij koersbal gekomen. Om de hersenen te scherpen heeft ze een computercursus en een bridgecursus gevolgd. Ze heeft daar heel veel plezier aan beleefd. Ongeveer zeven jaar geleden werd ze gevraagd om bij de werkgroep educatie te komen, waarvan ze inmiddels vijftienhalf jaar voorzitter is. Tevens is ze lid van het algemeen bestuur. Ongeveer vier jaar geleden wilde Jan van Zanten graag hulp bij het computer- en bridgegebeuren, omdat het voor één persoon te zwaar werd. Zij is daar toen op ingegaan en sinds die tijd doen ze alles samen. Op dinsdag, woensdag en donderdag is ze dus de hele dag in de Treffer te vinden samen met Jan en Beauty. Ook Beauty heeft het in De Treffer echt naar haar zin. Ze wordt door de cursisten altijd aangehaald. Als ze er een keer niet is, vraagt iedereen: "Waar is Beauty?" Waar Ineke is, is Beauty ook. Ze heeft dan ook geen tijd om zich te vervelen. Ineke, bedankt voor de gezellige babbel en de koffie. We hopen je, samen met Beauty, nog lang in De Treffer te zien.

Ans Vonhof

SCOOTMOBIEL- EN ROLSTOELGEBRUIKERS uitnodiging

Op woensdag 14 december houdt de stichting BOOG (Belangen-Organisatie Oost Gelre) een themabijeenkomst in HRZ 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1 in Lichenvoorde.



Op deze avond bent u als gebruiker van een rolstoel of scootmobiel, met familie of kennissen van harte welkom. U hoort en ziet die avond hoe mensen zoals u volop aan de samenleving kunnen deelnemen en u kunt uw mening hierover geven en problemen die u ervaart aan de orde stellen. Het onderwerp is dan ook:

Je zit in een rolstoel, je hebt een scootmobiel en dán?



Mevrouw Denise Janmaat, directeur van het Nederlands Instituut voor Rolstoel-Toegankelijkheid (NIRT) en zelf rolstoelgebruiker, komt ons uitleg geven. Hoe "aangepast" is je omgeving, als je moeilijk of helemaal niet meer kunt lopen en van een rolstoel of scootmobiel afhankelijk bent? Hoe los je de problemen op waar je tegen aanloopt?

Programma:

- 19.15 uur: Inloop, ontvangst met koffie en thee
19.30 uur: Opening en welkom door Theo Bloemenkamp
19.35 uur: Presentatie Denise Janmaat: Wat houdt rolstoel-toegankelijkheid in

20.20 uur: PAUZE
20.35 uur: Presentatie Denise Janmaat: Hoe zorg je dat je kunt "meedoen" in de maatschappij
21.30 uur: Afsluiting en napraten met een drankje

Wij zien u graag op 14 december!

namens BOOG,
Wilfried Klein Avink, secretaris

Bakkerij Oude Wesselink
Wij hebben vaak lekkere
aanbiedingen voor u in petto!

Dus kom 'ns an bi-j
Bakkeri-j Oude Wesselink,
en preuf onze lekkere
delicatessen 'ns!

Bakkerij Oude Wesselink
Hugo & Nancy
Varsseveldseweg 30
7131 BJ Lichtenvoorde
Tel.: 0544-371239
Fax: 0544-379597



U kunt voor de deur parkeren!
Bakkerij Oude Wesselink, waar kwaliteit nog vertrouwd is!



BONUS
Gewoon bij Albert Heijn

**Verrassend voordeel,
vertrouwde kwaliteit.**



Kruip

Varkenmarkt 12, Lichtenvoorde, tel. 371650 - Fax 377692, www.ah.nl

KUIJK
Office &
Living

Alles onder één dak: meubels voor huis, kantoor en kantine!

Breng sfeer in uw slaapkamer
met onze nieuwe lijn 'Salland'



Verrijgbaar als
- 1 - 2 persoons
- vast of deelbaar
- diverse kleuren



Unieke collectie in de regio!

Salland

Kuijk Office & Living

Mercatorstraat 12 Lichtenvoorde 0544 371256

Kijk voor meer informatie op www.kuijklichtenvoorde.nl

ELKE VERJAARDAG HEEFT ZIJN LEUKE KANTEN

41 tot/met 50 jaar

- 41 jaar: Er is nog leven na de veertig
- 42 jaar: Men vindt je nog te jong om toe te treden tot het hogere kader
- 43 jaar: Misschien de helft van je leven achter de rug
- 44 jaar: Vreemd genoeg klinkt dat jonger dan drieënveertig
- 45 jaar: Even dicht bij de veertig als bij de vijftig jaar
- 46 jaar: Dé leeftijd bij uitstek voor overspel
- 47 jaar: Vijfentwintigste reünie met de klasgenoten van de middelbare school
- 48 jaar: Je zult nooit meer verdienen dan nu
- 49 jaar: Je midlifecrisis is haast voorbij
- 50 jaar: Een halve eeuw

ALGEGHELE VOLMACHT

levenstestament

Hebt u toevallig ook het artikel in de ELNA van 13 oktober 2011 gelezen, een artikel van o.a. notaris Schipper met als aanhef "OKTOBER... DE MAAND VAN HET (LEVEN)STESTAMENT" met als onderwerpen, is mijn testament nog up to date? En wie behartigt mijn belangen als ik dit zelf niet meer kan? enz. enz.. Ik neem aan, dat velen van u dat artikel in de ELNA gelezen hebben omdat het heel belangrijk is uw erfrechtelijke zaken goed en op tijd te regelen omdat iedereen daar mee te maken heeft of te maken krijgt.



Ik ben al tweemaal naar een voorlichtingsmiddag/avond geweest van notaris Schipper. De praktijk is wanneer men zo'n voorlichting meemaakt, dat men dat onderdeel van zijn voordracht vasthoudt waarbij men zich het meest betrokken voelt. Zo sprak mij het onderwerp dat ging over "Algehele Volmacht" het meest aan. U kent de situatie wel dat iemand tijdelijk of gedurende de rest van zijn le-

ven zijn eigen belangen niet of niet meer kan behartigen. U kunt daarbij denken aan lichamelijk of geestelijk ziek raken als gevolg van een beroerte, een ongeluk of dementie. Bij het behartigen van eigen belangen gaat het over bankzaken, koop of verkoop woning, het aflossen en wijzigen van een hypotheek en het nemen van beslissingen over erfrechtelijke zaken.

Als voorbeeld neem ik voor de duidelijkheid mijn eigen situatie. Mijn vrouw is in 2003 overleden. Ik heb 3 kinderen die wonen elders en ik heb een eigen huis. Mijn vrouw en ik hadden een testament op het langste leven met vruchtgebruik. Alles is geregeld volgens het testament en naar ieders tevredenheid. Nu woon ik al die jaren hier alleen (wel een vriendin op afstand) maar wat zijn de gevolgen als mij iets zou overkomen, ik zou lichamelijk of geestelijk ziek zijn als gevolg van dementie of ik zou een beroerte krijgen of een ongeluk, met als gevolg dat ik mijn eigen zaken niet meer kan behartigen. Wat zijn de gevolgen als ik verder niets geregeld heb? Ik heb o.a. een eigen huis. De kinderen, die elders wonen, moeten zorgen dat het huis in stand blijft en moeten het onderhouden, meer kunnen zij niet doen. Omdat ik nog leef kunnen ze het ook niet verkopen om van die zorgplicht af te zijn.



Daarom heb ik goed geluisterd naar de inleiding van de notaris toen hij sprak over het opmaken van een "algehele volmacht". Ik heb hier werk van gemaakt. In overleg met mijn kinderen en notaris Schipper is een "algehele volmacht" geregeld en heeft mijn dochter die algehele volmacht gekregen. Die mag zij gaan gebruiken wanneer ik in voornoemde situatie kom te verkeren. Dat kan niet zo maar, dat mag zij gaan gebruiken wanneer mijn huisarts of de behandelend geneesheer heeft verklaard dat ik vanwege mijn fysieke en/of psychische gezondheid niet meer voldoende in staat ben mijn eigen be-

langten te kunnen behartigen. Die algehele volmacht houdt dus in dat mijn kinderen alle zakelijke en persoonlijke aangelegenheden kunnen behartigen dus ook het verkopen van mijn huis.

Waarom mijn eigen situatie op deze manier aan u kenbaar maken? Ik weet dat er in onze gemeenschap zeer veel alleenstaanden zijn met een eigen huis die in dezelfde situatie kunnen verkeren als

ondergetekende. Dan vind ik zo'n algehele volmacht wel rustgevend, daarom heb ik voor mezelf het gevoel; ik heb gedaan wat mogelijk is en in goed overleg. Een algehele volmacht kan ook gebruikt worden door echtparen.

Maar over het algemeen spreekt het opmaken van een testament ten gunste van de langstlevende mij meer aan om wat te regelen bijvoorbeeld het opmaken van een tweetrapstestament. Hiervoor en voor vele andere zaken is het advies een afspraak te maken met de notaris. Zijn er vragen dan hoor ik dat wel maar u kunt ook direct contact opnemen met notaris Schipper, Zilverlinde 3, 7131MN, Lichtenvoorde, tel 0544-373875. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.



Ad van Schaijk
Vrijwillig Ouderenadviseur
tel.: 0544-371153

OP VERHAAL KOMEN december

Iedere herfstmaand heeft haar eigen gezicht. Na de kermismaand september, komt oktober met de eerste nachtvorstjes, die van de herfst een 'Indian Summer' maken. In november het vallen van het mooi gekleurde blad en het (moeten) accepteren dat het koude seizoen voor de deur staat. En dan is daar december! Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw verzachten nog even de pijn van de winter. Het chagrijn om de ongemakken van sneeuw en ijs is nog ver van ons weg. We hullen ons in warme kleren en kruipen met zijn allen bij de verwarming. Steekwoord: gezelligheid. Jammer dat we zo druk, druk, druk zijn met de decemberfeesten. Met Sinterklaas is dat nog niet zo te merken.



Met een speculaasje bij de koffie, een glaasje wijn en een potje scrabble zijn wij al tevreden. Met de kinderen nog thuis was dat anders. Toen waren er surprises en gedichten. Ik kwam er laatst nog

een paar tegen bij het opruimen. Ik heb ze met plezier herlezen en gegniffeld. Met het stijgen van het aantal brandende kaarsjes aan de adventskrans stijgt ook de hectiek en de druk om het allemaal rond te krijgen. Kerstboom opzetten, kerststukjes maken, verjaardagen, kerstconcerten, extra zangrepetities en zingen tijdens de nachtmis. De laatste veertien dagen voor Kerstmis moet ik bijna elke avond wel ergens heen. Het huis moet ook schoon, zonder boodschappen lukt het kerstfeest niet en er moet gebakken en gebraden worden! Het ene moet je en het andere kun je niet laten, zei mijn moeder altijd. Toch probeer ik altijd wel om het niet te gek te maken. We moeten het wel overleven! En niet vergeten waar het allemaal om draait; de geboorte van het kerstkind. Als we dan thuis komen van de nachtmis en nog even nazitten met een slaapmutsje kan er een onbeschrijfelijk gevoel van tevredenheid over me komen. Het is allemaal weer gelukt. Er zal weer een fijne kerstmis volgen op kerstavond, misschien met gasten.

De laatste jaren hebben wij eerste kerstdag met familie doorgebracht. Met zijn allen gingen we een flink stuk wandelen. Eenmaal in een mooi bos en eenmaal in een prachtig landschap vol versgevalen sneeuw. Daar heb ik heel goede herinneringen aan. Helaas, toen wij aan de beurt waren om de familie te ontvangen, hadden we niet meer te bieden dan het nieuwe centrum van Lichtenvoorde. Het was nog gevaarlijk ook door de spekgladde straten vol blubber. Oud



en nieuw vieren we altijd op dezelfde manier. Televisie kijken of een spelletje met ons tweeën. Om twaalf uur naar het vuurwerk kijken, iedereen op straat het beste wensen en dan met zijn allen een borreltje drinken op het nieuwe jaar. Ieder jaar op een ander adres. Eén bescheiden

goed voornemen, wat ook ten uitvoer wordt gebracht. Op nieuwjaarsdag is er altijd een verjaardag. Dan is het weer mooi geweest en het is ook mooi dat het voorlopig even niet meer hoeft. We ruimen de kerstboom op en lopen weer in het gareel van alledag. Het zal niet lang meer duren voor dat woord weer opduikt in het nieuws: elfstedentocht.

Truus Engelbarts

HECHTEN AAN ZOALS WELEER



Meestal is het rond
de klok van twaalven,
of vlak ervoor of vlak erna
een afspraak in de vroege morgen
die in haar duisternis
nog heel wat uren houdt verborgen.
Dan gaan we wensen
en hopen ook
dat alles beter wordt
of juist onthouden
en ons hechten aan zoals weleer.

't Zijn onze onvervulde wensen
die ons ontglippen in dat eerste uur
daar in de kille straat
en hier aan het warme vuur.
Wat komen zal is nog niet geweten
het onbekende maakt ons klein
maar we zullen dat ontgroeien
met de wil om mens te zijn.



Erik van den Broeck

NIEUWJAARSRECEPTIE uitnodiging

Het bestuur van de KBO Lichtenvoorde nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdagmorgen 3 januari 2012, van 9.30 tot 11.30 uur in de Treffer. Onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje hopen wij u te mogen begroeten.

Ger Tenten, voorzitter ad interim





Autobedrijf Bleumink

**Autobedrijf Bleumink,
leverancier van
nieuwe en gebruikte
brommobielen**



Autobedrijf Bleumink is leverancier van nieuwe en gebruikte brommobielen.

Enkele voordelen van een brommobiel:

- Rijbewijs B is niet nodig.
- U betaalt geen wegenbelasting.
- Een brommobiel is energiezuinig in het gebruik.



Lievelderweg 87 | 7137 MB Lievelda | 0544-375518 | www.autobedrijfbleumink.nl

COLOFON

KBO Lichtenvoorde
Raadhuisstraat 18a
7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl

Rabobank: 38.61.06.517. t.n.v. KBO Lichtenvoorde
KvK 40102366, ANBI nummer 81642376

telefoon secretariaat: 0544-397073
b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.

Bestuur:

Dhr. G. Tenten	voorzitter ad interim tel: 0544-487917
Mw. J. Krabben-Wolterink,	secretaris
Dhr. E. Jacobs	penningmeester tel: 373873 tussen 17.00-20.00 uur
Mw. J. Brüning	coördinator Ledenservice w.o. ouderenadviseurs en vrijwillige belastinginvullers ouderen. tel. 373485
Mw. I. Janssen-Bijkerk	coördinator Educatie: tel. 397154 b.g.g. 373592
Mw. A. Domhof-van Uem	coördinator Culturele activiteiten tel. 351782

Ondersteuning

Ledenadministratie:	Mw. J. Meekes-Gebbinck tel. 482450
Redactie KBO Mededelingen:	Mw. A. Vonhof-Baumann tel. 374520

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Dhr. H. van Aken	tel. 0544-371164
Mw. J. Brüning	tel. 0544-373485
Mw. L. Paasschens-Lefering	tel. 0544-372366
Dhr. A. van Schaijk	tel. 0544-371153
Dhr. H. Scheers	tel. 0544-374849
Dhr. F. van Zwam	tel. 06-15239200

Zie ook de **activiteitengids** die u ieder jaar wordt uitgereikt, voor informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neemt u dan contact op met de heer H. Olijslager, tel. 376767.

Inleveren van **kopij** voor de volgende KBO Mededelingen via e-mail, lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a, **uiterlijk op donderdag 22 januari 2012**.



12 LUXE DRIESTERREN HOTELKAMERS VOORZIEN VAN ALLE COMFORT

UITSTEKEND À LA CARTE RESTAURANT MET GEZELLIGE BAR, OPEN HAARD EN TERRAS

9 MODERNE ZALEN UITERMATE GESCHIKT VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN EN DINERS

Door het ruime aanbod van faciliteiten is 't Zwaantje een zeer geschikt ontmoetingspunt, voor zowel privé als zakelijke aangelegenheden. 't Zwaantje heeft meer dan 130 jaar ervaring in het verzorgen van partijen en is gespecialiseerd in het organiseren van themafeesten met een hoog originaliteitsgehalte.

Wij vertalen uw wensen in een concreet feest.

Zieuwentseweg 1 - 7131 LA Lichtenvoorde
Tel: 0544 371236 - Fax: 0544 376885
info@zwaantje.com - www.zwaantje.com



'T ZWAANTJE PARTYCATERING SCALA AAN MOGELIJKHEDEN ZOWEL BIJ U THUIS ALS OP DE ZAAK